

DS. FREDERIEK LUNSHOF – KLEIN



In 2007 ben ik naar de Achterhoek gekomen. Samen met Jan, met wie ik al meer dan 35 jaar alles deel. Geboren in Groningen, ben ik opgegroeid in Utrecht, daar ging ik naar het Gymnasium. Ik wilde aanvankelijk arts worden, maar dat liep anders. Het werd een studie Psychologie in Groningen, dat was een heerlijke tijd. Met het diploma op zak heb ik tien jaar lesgegeven in Leiden aan een middelbare beroepsopleiding. Vooral het werken met volwassen cursisten vond ik heel boeiend. In die tijd werd duidelijk dat er jammer genoeg geen kinderen zouden komen, en ik besloot het roer om te gooien. Opnieuw aan de studie, dit keer werd het Theologie. Eerst de HBO opleiding in Diemen en later de doctoraalstudie aan de VU in Amsterdam. Praktische Theologie werd mijn hoofdvak, met als specialisatie pastoraat en gemeenteopbouw. Nog altijd houd ik me daar graag mee bezig.

Nadat ik in Leidschendam een jaar lang heb vervangen in een vacature, werd de eerste gemeente waar ik werd beroepen Wormer, in de Zaanstreek. Mooie jaren waarin ik de ruimte kreeg om te ontdekken hoe ik dominee wilde zijn. Vijf jaar later kwam Varsseveld in beeld. Jan was inmiddels met pensioen, na een loopbaan als jurist in de wereld van de landbouwcoöperaties. Ik was in de eerste twaalf jaar met veel plezier wijkpredikant in de wijk Sinderen.

Sinds 2019 ben ik voor de helft van de werktijd werkzaam in de PG Varsseveld en voor andere de helft in de PG Halle. Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen beide gemeenten, ik probeer daarin een brugfunctie te vervullen en de samenwerking te stimuleren. In Halle ben ik pastoraal verantwoordelijk en ga ik regelmatig voor in diensten. In Varsseveld ben ik regelmatig voorganger in de diensten, en ik stuur het programma van de werkgroep Ontmoeting aan. In beide gemeenten ben ik mede verantwoordelijk in de kerkenraad. Regionaal ben ik voorzitter van de werkgemeenschap van predikanten, en betrokken bij de provinciale commissie Kerk & Israël.

Een boeiende positie, in twee veelkleurige gemeenten. Met betrokken mensen, met wie ik graag optrek op zoek naar zin en samenhang, in geloof en leven.